

Verder kijken...

AlomHistorisch – Mini-documentaire over de Berlijnse Muur (1945-1991)

In deze YouTube-video van 25 minuten wordt de geschiedenis van de Berlijnse Muur behandeld van bouw tot afbraak. Het beeldmateriaal is origineel en toont de historische ontwikkeling van Berlijn. Er wordt ook een parallel met het heden getrokken door ook *Trump's Wall* tussen Mexico en de VS te bespreken.

Als zoekterm vult u op YouTube in: “alomhistorisch berlin wall”. De video is Engelstalig, maar u kunt Nederlandse ondertiteling inschakelen door de video aan te klikken en vervolgens op de knop met het wielletje te klikken en ‘ondertiteling - Nederlands’ te selecteren.



AlomHistorisch – Interview met Burkhart Veigel (2024)

In deze YouTube-video vertelt Burkhart Veigel hoe hij in zijn studententijd ongeveer 800 mensen heeft geholpen om van de DDR naar de BRD te vluchten. Het interview draait ook om de vraag waarom Burkhart Veigel zich als West-Berlijnse jongeman zo betrokken voelde met de bevolking van Oost-Berlijn. En uiteraard komen ook de spectaculaire ontsnappingsacties met de luxe Cadillac aan bod.

Als zoekterm vult u op YouTube in: “alomhistorisch burkhart veigel escape help”. De video is deels Duitstalig en deels Engelstalig, maar u kunt Nederlandse ondertiteling inschakelen door de video aan te klikken en vervolgens op de knop met het wielletje te klikken en ‘ondertiteling - Nederlands’ te selecteren.



U kunt ook de QR-codes naast de beschrijvingen scannen om direct bij de video's te komen. Beide video's zijn ook te bekijken via www.alomhistorisch.nl.

Speelfilm: *Goodbye, Lenin!*

Deze film uit 2003 draait om de familie Kerner, die in Oost-Berlijn leeft. De film begint in 1978, als de vader van het gezin naar het westen vlucht. Moeder Christiane en haar twee kinderen blijven achter. Op het moment van het 40-jarig jubileum van de DDR breken er rellen uit, waarbij haar zoon Alexander wordt opgepakt. Op het moment dat dit gebeurt, stort ze in en raakt ze in een coma. Vervolgens valt de muur. In 1990 wordt Christiane weer wakker uit haar coma. Op advies van de dokter laat Alexander de DDR voortbestaan in haar slaapkamer, inclusief DDR-voedsel, DDR-kranten en DDR-televisie. Alexander gaat ondertussen op zoek naar zijn vader. En het gerucht gaat dat er één Duitsland gaat komen...

Speelfilm: *Das Leben der Anderen*

Ook deze film uit 2006 speelt zich af in Oost-Berlijn, maar dan het jaar 1984. Het verhaal gaat over Gerd Wiesler, die de opdracht krijgt om de succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman en diens partner te observeren. Wiesler is een trouwe Stasi-agent die zijn leven wijdt aan het communisme. Maar hoe meer hij over het leven van het koppel ontdekt, hoe meer hij gaat twijfelen aan die ideologie. Wiesler schrijft een kritische tekst en neemt contact op met het Westerse tijdschrift *Der Spiegel*, die het artikel publiceert. Dat zorgt voor een reeks beklemmende gebeurtenissen. Zal Wiesler zich staande houden?

Verder lezen (non-fictie)...

Helena Merriman - *Tunnel 29* (Nederlandstalig) – €24,95

Reconstructie van de spectaculairste ontsnapping uit Oost-Berlijn, door tunnel nummer 29 in 1962. Het verhaal gaat over de Oost-Duitse vluchteling Joachim Rudolph die met een groep studenten een tunnel graaft. Wat ze niet weten, is dat ze zijn geïnfiltreerd door de Stasi. Merriman achterhaalt de identiteit van de infiltrant en reconstrueert ook het bizarre verhaal van een Amerikaanse filmploeg, die meeding de tunnel in, maar van president Kennedy geen toestemming kreeg de documentaire uit te zenden. Het boek is te bestellen via Boekhandel Laan.

Katja Hoyer - *Achter de Muur* (Nederlandstalig) – €34,99

Aan de hand van uitgebreid nieuw onderzoek en nieuwe getuigenissen, schreef Hoyer een fascinerende geschiedenis van de DDR - een caleidoscoop van verschillende gezichtspunten en gebeurtenissen. Er is aandacht voor zwakke punten van het Duitse socialisme, maar ook voor de positieve effecten ervan. Het boek is te bestellen via Boekhandel Laan.

Burkhard Veigel - *Wege durch die Mauer* (Duitstalig) – €30

Burkhard Veigel interviewde voor dit boek ongeveer 100 vluchtelingen, vluchthulpverleners en andere betrokkenen. Ook onderzocht hij Stasi-dossiers van informanten. Het resultaat is een helder en passievol betoog over de geschiedenis van ontsnappingshulp en over de werkwijze van de Stasi en haar informanten. Het boek is vanuit Duitsland te bestellen via www.fluchthilfe.de.

Verder lezen (fictie)...

Jenny Erpenbeck - *Kairos* (Nederlandstalig) – €24,99

Oost-Berlijn, 1986. Katharina en Hans ontmoeten elkaar toevallig in de bus en voelen zich onmiddellijk sterk tot elkaar aangetrokken. Zij is een studente van 19, hij is 34 jaar ouder, getrouwd en succesvol schrijver. De twee beleven een allesverzengende liefde. De oudere Hans leert Katharina over het leven, maar als zij haar eigen weg begint te gaan, ontwikkelt hij een agressie jegens haar, die sadistische trekken vertoont. Ondertussen voltrekt zich ook nog eens de ingrijpende maatschappelijke en politieke omwenteling. Het boek is verkrijgbaar bij en te bestellen via Boekhandel Laan.

Burkhard Veigel & Roswitha Quadflieg - *Frei* (Duitstalig) – €19,90

Als student in de jaren zestig was Janus een van de meest succesvolle ontsnappingshulpverleners in het verdeelde Berlijn: hij hielp vele mensen naar hun vrijheid. Ruim veertig jaar later keert Janus terug naar Berlijn. Via een advertentie ontmoet hij Colette, de dochter van een socialistische professor en de eigenaar van een kleine uitgeverij. Ondanks hun zeer verschillende levens in Oost en West proberen Janus en Colette elkaar te vinden. Ze beseffen al snel dat niet alleen het Duitse verleden tussen hen in staat. Janus wordt door een vriend gevraagd om Anisa, een vervolgde jonge vrouw van Syrisch-Koerdische afkomst, te verbergen in zijn vakantiehuis in Zwitserland. In Janus ontwaakt opnieuw de drang om te helpen. Het boek is vanuit Duitsland te bestellen via www.fluchthilfe.de.